



**BRANDWEER**

# Officiële postavond post Oss



# 18 november 2017



# BRANDWEER

## Algemeen.

Beste mensen,

Allemaal een hele goede avond. Fijn dat jullie weer aanwezig zijn op onze officiële avond. Vergeleken met vorig jaar hebben we een heel rustig jaar achter de rug.

Naast de acht avonden met recepties in 2016 is dit met nu pas onze tweede avond.

Het belangrijkste van deze avond zijn natuurlijk de jubilarissen, en daarnaast de collega's die een diploma en/ of certificaat hebben gehaald. En dit jaar nog een tweetal verassingingen meer.

Voordat we de jubilarissen in het zonnetje gaan zetten wil ik eerst even stilstaan bij het afgelopen jaar.

Ook dit jaar kent jammer genoeg toch weer een paar zwarte bladzijdes van personen die zijn overleden.

Het jaar begon op 5 januari al slecht voor onze Fritz toen zijn lieve vrouw Sjaan is overleden.

Op 28 maart verliezen we een brandweerman met hoofdletters: Brandmeester Andre van Bergen. Andre, met een stem uit duizenden, is van 1969 tot en met 1991 lid geweest van ons korps. Velen hierbinnen hebben de kneepjes van hem mogen leren.

Op 9 september moeten we, na veel vallen en opstaan, afscheid nemen van Tonnie Wittenberg. Een man met een positieve instelling tot het laatste moment. Ook een brandweerman in hart- en nieren die ruim 30 jaar actief is geweest in ons korps.

Ruim een week geleden, op 10 november, is Jan van Gruijthuizen plotseling overleden. Jan is van 1964 tot 1987 lid geweest van ons korps.

*Ik wil jullie vragen even te gaan staan en 1 minuut stilte te houden.*



# BRANDWEER

Het afgelopen jaar is tot nu toe erg rustig geweest, heel erg rustig. We hebben de receptie van Janny gehad die na ruim 20 jaar onze club ging verlaten. Een lastige beslissing waar ze tegenop zag maar, zoals ze ook zelf zegt, de beste keuze. En gelukkig komt ze haar belofte na en is ze vaak op de dinsdag aanwezig na onze oefening.

Ook de uitrukken zwakken elk jaar af, en de teller staan nu ergens rond de 215. Dat is met tijden terug van ruim 400 keer per jaar een heel verschil. We zijn binnen onze regio nog steeds de grootste vrijwillige post, met nog net de meeste uitrukken al is het ook dit jaar weer een nek aan nek race met Veghel en Uden.

Toen ik hier vorig jaar stond hebben we weer even gesproken over onze kazerne. Het was duidelijk dat er geld was vrijgemaakt en later in het begin van dit jaar kwam de uitspraak dat de boel hier plat zou gaan. Daarna op deze plek een nieuwbouw, met alleen een gebouw voor de vrijwilligers. De afdelingen risicobeheersing en logistiek komen niet terug.

In september worden jullie verder bijgepraat en komen de eerste plannen op tafel. Ik dacht dat men bedoelde september van dit jaar, maar het is weer heel erg stil geworden en navraag levert niets op. Voor mij is het te stil geworden. Dus ik roep er maar niets meer over, en hoop eigenlijk dat we hier in dit gebouw voorlopig lekker blijven zitten.

## **Wedstrijden.**

Ook dit jaar heeft onze post zich weer voor de volle 100% ingezet bij de brandweeredstrijden. Dit jaar in Boekel waar we werden geconfronteerd met een lege giertank waarin een persoon lag die onwel was geworden met laswerkzaamheden.

En klus die door onze mannen netjes werd opgelost, maar zoals altijd gaat het hier om de puntjes op de i die het verschil moeten maken. We zijn op een achtste plaats geëindigd, waarbij er als team keurig is gewerkt. Natuurlijk is het hoog eindigen altijd mooi, maar nog veel belangrijker is de samenwerking in teamverband.

## **Nieuw voertuig.**

Enkele weken terug hebben we ons nieuwe voertuig mogen halen. Onze tweede TS zal binnenkort weggaan waarna we een mooi nieuw voertuig in de uitruk kunnen nemen. Het zal vooral wennen zijn voor onze chauffeurs omdat het een modern voertuig is met een bediening via een computerscherm in plaats van de grote hendels en kranen.



# BRANDWEER

De eerste zes personen hebben reeds een hele dag cursus gehad en op dit moment worden alle chauffeurs intern opgeleid. We maken geen haast en wachten tot alle chauffeurs hebben aangegeven klaar te zijn om met het voertuig op pad te gaan.

Het klinkt natuurlijk allemaal erg mooi, en dat is het ook. Maar daarnaast moeten we ook niet vergeten dat dit weer om extra vrije tijd vraagt buiten de normale oefeningen.

Naast een nieuw voertuig hebben we ook een beetje onverwacht een voertuig moeten afstaan. Onze haakarm de 0087 is na ruim 22 jaar weggegaan doordat er enorme onkosten aankwamen. Tot onze spijt krijgen we hier geen voertuig voor terug.

## Organisatie

In 2011 zijn we van Brandweer Oss overgaan naar de Brandweer Brabant-Noord. Daar is flinkgebouwd aan deze nieuwe organisatie waardoor er sommige zaken tijdelijk in de ijskast zijn gezet, onder andere het afleggen van de Eed en Belofte.

Dit laatste hebben we afgelopen dinsdag allemaal gedaan. Wel een bijzondere dinsdagavond, want we waren als post helemaal compleet en dat komt niet vaak voor. Meestal gebeurt dit alleen op minder prettige bijeenkomsten zoals een uitvaart.

Een mooie bijkomstigheid was dat er ook weer eens een groepsfoto is gemaakt, waarbij we gelijk ook een foto hebben gemaakt met de aanwezig UBD-ers.

Zoals ik daarnet al memoreerde hebben we dit jaar diversen jubilarissen, drie om precies te zijn.

Jeroen Pittens met 12,5 jaar, Jan Theunisse met 20 jaar en Harold Goossens met 30 jaar. Harold heeft zich afgemeld wegens een andere verplichting waar hij niet onderuit kon. Op mijn vraag hoe hij het verder wilde hebben was hij erg duidelijk. Ik heb er nog veel zin in dus maak ik de 35 jaar vol. Doe het dan op dat moment maar dubbel.



# BRANDWEER

## Jeroen Pittens.

Op 1 september 2004 is Jeroen bij onze post begonnen. Eigenlijk iets eerder, om precies te zijn op 22 mei 2003. Dit was de datum dat onze jeugdbrandweer is geïnstalleerd na het idee, en heel veel energie, van je pa Jos. Zoals we vaker zien gaat de brandweer van vader op zoon, en bij jullie begon het al bij de jeugdbrandweer.

Jos was je grote voorbeeld, niet alleen bij de brandweer maar ook als chauffeur op de vrachtauto. Iets wat jij als kleine man ook altijd al wilde. Je was ook vaak te vinden bij de CHV, en reed zelfs al stiekem op de vrachtauto's.

Toen je na een korte periode de jeugdbrandweer moest gaan verlaten had je het geluk dat je kon doorstromen naar de grote brandweer zoals onze jeugdleden dit zo mooi noemen.

Na het behalen van je diploma manschap kon je eindelijk mee op de uitruk. De bewuste keuze om je in een andere ploeg te plaatsen als pa, gaf toch soms wel wat wrijving.

Het was met een twee-groepsalarm in de nachtelijke uren voor ons vaak lachen als je weer gefrustreerd laat binnen kwam omdat pa Jos wat minder snel zijn bed uit kon komen.

Naast de brandweer wilde je ook erg graag je vak verder uitbreiden, en zo ging je voor je dagdagelijkse werk lesgeven en cursussen BHV geven. Iets wat je tot voor kort nog hebt gedaan.

Naast het manschap zijn kruipt het bloed waar het niet gaan kan, en je solliciteert in 2014 als chauffeur. Je hebt vanuit de brandweer je groot rijbewijs mogen halen, waarna je bent gaan rijden op de tankautospuiten en HV.

Toen er een plaats vrijkwam voor de hoogwerker en de haakarm ben je ook hiervoor intern verder opgeleid. We hebben het er samen vaak over gehad dat het erg jammer is dat de oude Pit dit niet meer heeft mogen meemaken.

Je ontmoette je liefde Laura waarvoor ik men petje afneem. Die kwam toch in een brandweer familie terecht waarvoor er alles moest wijken voor de brandweer.



# BRANDWEER

Je loopt veel extra diensten, en bent bijna altijd paraat. Waarvoor mijn dank zeker ook uitgaat naar Laura. En ze weet precies hoe ik erover denk en ook soms zeg: Nee Jeroen, nu even niet.

Samen met Laura en jullie zoon Dex wonen jullie dicht op de kazerne omdat daar toevallig een mooi huisje leeg stond. Ondanks de korte afstand ben je volgens mij toch nog bang dat je te laat bent, want je pakt toch telkens weer de auto.

Ik vraag me trouwens wel af waarom jij 's nachts ooit zo laat bent, omdat ik je nog voor ben. Ik zie je nog kijken toen ik al aangekleed binnen stond, bij de autobranden in de Anna van Schuurmanstraat.

Ik wil je bedanken voor deze eerste 12,5 jaar. Jeroen vanuit deze plaats spreek ik de wens uit dat je nog lang bij ons korps zal blijven. Ik wil je graag, samen met Laura, naar voren vragen om je welverdiende oorkonde met bijhorende versierselen in ontvangst te nemen.

----- uitreiken versierselen



# BRANDWEER

## Jan Theunisse.

Jan is begonnen op 1 augustus 1997 bij de vrijwillige brandweer van Megen. Een kleine post met een heel hecht team, maar weinig uitrukken. Ook Jan heeft toen al menig uurtje van zijn vrije tijd besteed aan de brandweer. Verschillende opleidingen van manschap tot bevelvoerder en instructeur.

Ik heb Jan beter leren kennen toen we samen de opleiding onderbrandmeester hebben gedaan. We hadden samen ook het grote voordeel dat we dit in een dagopleiding mochten doen. Voordeel is dat de club erg hecht was omdat je hele dagen bij elkaar was, en ook was je binnen een jaar klaar was met je opleiding.

Jan is binnen onze regio beter bekend als de "lachende" brandweerman. Dit komt naar aanleiding van een foto van de grote brand bij Borgo meubelen in 2008. Op een foto, met op de achtergrond de loodsen die in brand staan, staat Jan daar met een brede glimlach recht voor de camera. Deze foto wordt veel gebruikt in onze regio bij Intranetberichten en presentaties. De naam van de foto is ook "lachende" brandweerman.

En dat is nou precies een eigenschap van Jan, altijd lachen. Een positieve kerel met zijn hart op de juiste plaats, gevoel voor zijn medemens, zijn collega's binnen onze post, op zijn werk en zeer zeker voor zijn gezin. Altijd erg begaan met de leden binnen de post.

Toen Jan bij de post Megen kwam viel dit al onder de gemeente Oss. Dus officieel ook brandweer Oss, post Megen. Dat vallen onder brandweer Oss viel niet bij iedereen in goede aarde, maar we kennen gelukkig alleen maar positieve dingen tussen deze twee posten.

Door omstandigheden is Jan verhuist naar Oss, en dit was gelijk ook een reden om de overstap te maken naar de echte brandweer. Jan kwam onze post versterken en moest toch wel even wennen aan die dikke 300 uitrukken per jaar. En dan naar branden, gevaarlijke stoffen en zelfs treinongevallen.

Alles in Oss was beter, want daar leerde hij ook Tristan kennen waarmee hij samen een mooie nieuwe fase van zijn leven in is gegaan. En het is nog een brandweervrouw ook, dus hij hoefde niets uit te leggen hoe het met een vrijwillig brandweerman werkt.



# BRANDWEER

Samen hebben ze twee schatten van kinderen gekregen, wat het gezin compleet maakt. Het enige gevecht wat er is wie er nu weg mag als zowel ploeg C als ploeg A alarm krijgen.

Jan maakt ondanks alle drukte ook graag tijd vrij als leerwerkplekbegeleider voor collega's in opleiding.

Naast zijn functie bij Aspen zit Jan ook daar nog bij de bedrijfsbrandweer. Ook hier geeft hij veel instructie, en zijn wij als post ook erg blij met zijn chemische achtergrond vanuit zijn functie daar.

En als Jan op een van zijn weinige momenten eens rustig thuis zit, geen dienst heeft, de kindertjes op bed liggen kan hij genieten van een lekker glaasje whisky.

Jan vanuit deze plaats spreek ik de wens uit dat je onze club nog lang zal blijven versterken. Ik wil je graag, samen met Tristan, naar voren vragen om je welverdiende oorkonde met bijhorende versierselen in ontvangst te nemen.

----- uitreiken versierselen





# BRANDWEER

## Bevordering

In 2010 hebben we een MAN aangenomen die toen eigenlijk al best op leeftijd was, en daarnaast totaal geen enkele brandweeropleiding en/ of ervaring had.

Daar kwam ook nog bij dat hij zelf aangaf moeite te hebben met leren, maar dat hij er voor meer dan 100% voor zou gaan.

Nou, dat heeft hij zeker waargemaakt. Zijn manschap opleiding, met daarnaast een tweetal specialisaties: verkenner gevaarlijke stoffen en bediener redvoertuig. En opkomst die echt TOP is met hoofdletters. En een zeer grote opkomst, dit zowel overdag als alle andere uren.

Dit is de MAN die zijn bevordering naar hoofdbrandwacht echt verdient.

Daarom wil ik graag Ronald de Man naar voren vragen om zijn bevordering in ontvangst te nemen.

----- uitreiken versierselen

## Vaste aanstelling

In 2015 zijn Arjan Ruijs, Dylan van Vugt, Maikel de Wit en Gerald Brouwer onze post komen versterken. In deze twee jaar zijn alle diploma's behaald, en we zijn het er allemaal over eens dat we een stukje kwaliteit hebben binnengehaald. Ze draaien allemaal prima mee, en met veel plezier kan ik jullie vertellen dat we de proefperiode overzetten in een vaste aanstelling.

Voor Arjan, Dylan en Maikel heb ik tevens hun diploma manschap. Gerald heeft deze reeds behaald via zijn werkgever.

Ik wil jullie graag alle vier naar voren vragen om de brief/ diploma's in ontvangst te nemen.

----- uitreiken brieven en diploma's

Rest mij om jullie allemaal te bedanken voor jullie inzet van het afgelopen jaar, en te zeggen dat ik erg trots ben op jullie allemaal, en zeer zeker ook alle partners. Want zonder jullie en jullie partners kunnen we de deuren wel sluiten.

Bedankt voor de aandacht en ik wens jullie nog een gezellige avond.